

Summer School på Renmin Universitet i Beijing:

Vi er to piger, Kia og Maria fra 3.D, der var på Summer School på Renmin University i Beijing. Vi fik det Confucious Institute's legat efter at have taget en sprogttest i kinesisk. Vi var i Kina i 5 uger, hvor vi først havde en uge selv og senere boede på kollegium inde på det kæmpestore campus på Renmin University. I starten var det meget grænseoverskridende at stå på egne ben i Kina. Efter en uge med mange indtryk og oplevelser, tog vi til Renmin University. Her gik vi i skole og nogle af vores skoledage varede fra 8-17.30. Vi kinesisk undervisning og havde hver henholdsvis kalligrafi og "visual art and culture". Maria var så heldig, at komme på en forlænget weekendtur med sit kaligrafihold. Selve turen var en af de fedeste oplevelser nogensinde. Hun var i Shandong provins, hvor Konfucius blev født. Kia tog i den weekend en tur til Shanghai med en ny veninde, hvor hun oplevede Kina's store og moderne metropol. Da summer school var slut, havde vi nogle sidste dag sammen med vores venner, hvor vi kunne se lidt mere af Beijing. Generelt fik vi en bedre kulturel opfattelse af den kinesiske befolkning, kultur, kalligrafi, kunst og sprog. Det var en kæmpe oplevelse, som vi ikke ville være foruden. Vi studerede med 300 universitetsstuderende og vi fandt både venskaber og skæve kulturmøder. Vi er superglade for at have fået muligheden for at blive integreret på et universitet i Kina og vi vil aldrig glemme denne oplevelse.











