

# SkriveCup – Fortolkning af Præludium

Elever: Lea, Viktoria, Ida og Caroline 2016y

Når bjerge eroderer  
Sker det langsomt  
Den blødeste regn nedbryder klippen  
Lydløst sker menneskets forfald  
Jeg mærkede ikke regnen  
Før jeg mærkede at jeg faldt

---

Jeg skulle måske have spredt mine ben noget mere  
Eller gjort det mere ægte, med nogle færre  
Men mørket har sine arme om mig  
Der er intet tilbage at lære  
Du kan ikke tage min hånd  
Du kan ikke skære de bånd  
Der har mig som sin fange  
Præludium, Mine sorte nætter er så lange!

----

Jeg mødte min kusine  
Min kusine  
I metroen, klokken var 00:30  
Min egen kusine, som jeg fangede vandmænd med og stak pinde igennem  
Jeg måtte forklare hende hvem jeg var  
Hun kunne ikke genkende mig  
Farveløs, som en vandmand  
Og pindene er metroens tunneler  
Som løber som tømte blodårer under byen  
Som vitaliteten for længst har forladt  
Henover barndommen  
Tiden rejste  
Smertens monument

----

Min læge kalder det en depression  
En kemisk forandring  
En invasion  
Af tanker og følelser  
Som ingen nogensinde vil være i stand til at se  
Lægen siger; du mangler dopamin  
Far siger: du skal nok blive fin

Mor siger: "Det er helt til grin  
"Skat, du har brug for hjælp"  
Det er som om jeg er en forandret person  
Den gamle mig eksisterer ikke.

Angst – det bliver aldrig anderledes  
Det bliver aldrig det samme  
Sorg  
Jeg kan ikke leve med dig  
Jeg har altid levet med dig  
Sorg

---

Jeg skulle måske have kigget dig i øjnene når jeg kom hjem mor  
Jeg ville gerne have givet dig et kram  
Men mine øjne var røde og jeg lugtede af røg  
Jeg ville gerne have været dit barn

----

Jeg skulle måske have sunget lidt mere  
Til en Nytårsfest i Korsør  
Du spurgte om jeg ville med  
Du var min gode ven på det tidspunkt  
Vi drak vodka som brændte op i halsen  
Sammen med årets sidste dag  
På vejen spurgte du om jeg var okay  
Om der var noget jeg ville tale om  
Jeg sagde nej  
Jeg ville gerne fortælle dig om mørket  
Men mine ærlige samtaler  
Var lige så korte som min kjole  
Klokken halv tre  
Jeg ligger i grøften og kaster hele det nye år op  
Og bliver bevidstløs i pølen af bræk  
Du fandt mig dér.  
Købte en taxi  
Puttede mig i min seng  
Strøg mit hår  
Indtil jeg sov  
Jeg har undgået dig lige siden  
I skam

----

Jeg mødte dig på nattelivets gader  
Du havde 2 øl og en tunge

Du bød på begge ting og jeg tog for mig  
Vi skålede og du sagde 'forstil dig at det her er den sidste øl i dit liv'  
Og jeg følte sorg  
Du kyssede mig, og sagde 'forstil dig at dette er det sidste kys i dit liv'  
Og jeg følte dyb ligegyldighed  
Du vidste det fra starten  
Men nu har du bildt dig selv ind  
At jeg kan fylde dig op  
Med den kærlighed jeg ikke har  
Hvis jeg havde den, tror du så jeg ville være sammen med dig?  
Du sover ved siden af mig  
Regnen eksploderer sort på ruden  
Som kugleregner henover vores nætter  
Du prøver at elske mig, du fører en krig  
Du tror at alt der er låst inde er af værdi  
Henover morgenkaffen, jeg siger, jeg synes ikke vi skal se hinanden mere  
"Du er ude på Tynd is,  
Siger du, Du så fucking  
Kynisk, siger du  
"Jeg var ikke forberedt på  
At det bare var sex" siger du  
"du har brug for hjælp, hos en professionel, ikk?"  
"Du har et hul indeni og du prøver at fylde det op med min pik",  
Jeg kysser din kind og du tager toget hjem  
Du må leve med din ydmygelse  
Men jeg må leve med mig selv

---

Når bjerge eroderer  
Sker det langsomt  
Og blødt som regn  
Men når regnvandet løber ned i revnerne  
I alle mine sprækker  
Og fryser til is  
Sker det som en eksplosion  
Jeg hørte først lyden  
Så mærkede jeg min depression

---

Thi kvidre jeg vil et ømt farvel  
Måske det bliver det sidste